

De Wilde Joseph



Joseph De Wilde werd op 4 oktober 1894 geboren te Heusden. Joseph was de zoon van Casimir De Wilde en Amelie Catharina Van de Broecke (1). Zijn vader was landbouwer en beerruimer; moeder had geen beroep. Het gezin (beide ouders, Joseph, zijn twee broers en een zus) woonde in Heusden in de Steenstraat op de wijk 'Dorp' (huisnummer 278). De ongehuwde Joseph was voor zijn oproeping ijzerbewerker.

Op 9 mei 1914 werd Joseph als dienstplichtige ingelijfd in het leger (lichting 1914, stamnummer 56652). Hij kon onmiddellijk op onbepaald verlof gaan. Op 15 september 1914 kwam hij in actieve dienst. Tot 13 februari 1915 kreeg hij zijn opleiding in het opleidingscentrum van de 5de Legerdivisie. Dan vervoegde hij als 'soldaat tweede klasse' (ruiter) de 3de Compagnie van het 1ste Bataljon van het 3de Regiment Jagers te Voet. (2)



3de Jagers te Voet: groepsfoto van de 3de Compagnie van het 1ste Bataljon (onbekende datum): of Joseph op deze foto staat is dan ook niet te achterhalen (3)

Wanneer Joseph zijn eenheid vervoegde, kreeg hij geen rust. De bataljons werden naar Forthem en Alveringem gestuurd om de 6de Legerdivisie af te lossen in de sector van Diksmuide. Vanaf 14 februari bemanden ze de noordelijke ondersector van Diksmuide (van mijlpaal 16 tot mijlpaal 17.350 aan de IJzer). De verschillende bataljons losten mekaar af. Van piket zijn, rust en wacht lopen in de loopgraven wisselden af. De 'rustende' bataljons voerden tijdens die rust werken uit aan de

achterliggende linies. De loopgraven en de achterliggende terreinen kregen frequente en soms zeer felle vijandelijke bombardementen te verduren. De toestand van de soldaten in dit gebied was weinig benijdenswaardig. Wanneer de Fransen in mei een belangrijk offensief in de Champagne-streek begonnen, was ook in de streek van Diksmuide een aanval gepland in de nacht van 9 op 10 mei. (4 en 5)

Joseph maakte deze aanval echter niet mee. Op 7 mei 1915 werd hij immers overgebracht naar het hospitaal. Hij was ziek geworden tijdens de dienst. Op 20 (of 21?) september 1915 (om 23.00 u.) overleed hij in het Aanvullend Militair Hospitaal van Rennes aan een niet nader omschreven ziekte van niet-epidemische aard (2). Joseph werd twee dagen later begraven in Rennes-Est (département Ille-et-Vilaine, Frankrijk) (6). De overlijdensakte van Joseph werd in 1920 in de Burgerlijke Stand van Heusden ingeschreven (7). Joseph kreeg geen frontstrepen (2).

DEMANDE	RÉPONSE
<p>La femme du décès du soldat n. 14. <u>De Wilde Joseph n. 56658.</u> de la Matricule du 3^e régiment de Chasseurs à pied</p> <p>Le curé litaine est décidé à l'hôpital complémentaire de Rennes le 21.9.15.</p>	<p>Le soldat <u>De Wilde Joseph</u> du 3^e chasseurs à pied, matr. 56658, est décédé des suites de maladie de cause indéterminée (sans caractère épidémique) à l'h. compl. de Rennes, le 20.9.15.</p>

Het Ministerie van Defensie verstrekt (in 1925) informatie over de doodsoorzaak van Joseph (2).



O almachtige God, wien het behaagte mij ten offer te vragen voor het heil des Lands ontvang mijne ziel in genade.

BID VOOR DE ZIEL
 van
JOSEPH DE WILDE
 Soldaat bij het 3^e regiment Jagers te voet,
 Zoon van
Casimir & Emelie Van den Broecke
 Geboren te Heusden, den 4 October 1894 en overleden te Rennes (Frankrijk) den 20 September 1915.

De dagen der menschen zijn kort: gij hebt, o Heer, aan zijn leven palen gesteld, die niet kunnen overschreden worden — God gaf, God nam. Het is geschied gelijk het den Heer behaagd heeft. De naam des Heeren zij gebenedijd. Job 1.14.

Bemінде Ouders, hebt dank voor uwe teedere zorgen. Helaas, nog zoo jong moet ik U verlaten, doch troost U: ik verlaat U met de vaste hoop, dat de barmhertige God mij zal ontvangen in den bemel en mij zal toelaten U vandaar honderdvoudig weder te geven, hetgeen gij voor mij gedaan hebt op aarde. Gij Duurbare Broeders en Zuster, bidt voor mij, eens zien wij elkander terug voor altijd in den hemel.

GEBED: O Jesus, die weleer op het altaar van het Kruis uw goddelijk bloed hebt gestort voor onze zaligheid...wij smeeken U om vergeffenis voor onze soldaten die hun leven ten beste geven voor het Vaderland, opdat zij allen in hunnen laatsten strijd, rouwmoedig tot U zouden verzuchten: "Vader, in uwe handen beveel ik mijnen geest — Heer gedenk U mijner in uw rijk, ten einde zij allen uit uwen mond zouden vernemen: Heden zult gij met mij in het Paradijs zijn"

R. I. P.
 Dr. P. De Wilde, Heusden.

Belgische Militaire Begraafplaats van Rennes Est (links) (8), het graf van Joseph (midden) (8) en zijn gedachtenisprentje (rechts) (9)

Noten

- ¹ Burgerlijke Stand Heusden, Geboorteakte 1894/98, Gemeentelijk Archief Destelbergen
- ² DHRG - HRA-E/N Arch. Evere, dossiernummer 2435189
- ³ Fotoverzameling van het Koninklijk Legermuseum, Brussel
- ⁴ Regimentsboek 3de Jagers te Voet, Koninklijk Legermuseum Brussel
- ⁵ Historique du 3eme Régiment à Pied, Koninklijk Legermuseum Brussel, Au-9314/GF
- ⁶ Fiche Dienst Oorlogsgraven (<http://files.warveterans.be/pdf/A22/11169.PDF> - geraadpleegd op 9 april 2017)
- ⁷ Burgerlijke Stand Heusden, Overlijdensakte 1920/33, Gemeentelijk Archief Destelbergen
- ⁸ Foto van Yannick Voyeaud, Vienne, Frankrijk
- ⁹ Verzameling van de heer Gaston Raman, Heusden (Destelbergen)