

Bruynsteen Oscar Emiel



Oscar was het eerste kind van Karel Lodewijk Bruynsteen en Marie Van Hoore(l)beke dat in Heusden werd geboren. Hij werd op 15 februari 1893 geboren. (1)

Beide ouders waren afkomstig uit West-Vlaanderen. Vader en moeder Bruynsteen kwamen met hun drie kinderen die in Ardoorie waren geboren, in juli 1892 uit Pittem in Heusden wonen. Het gezin had een woonst gevonden in de 'Meerschstraat'. Vader was hovenier. Oscar was bij het begin van de 'Groote Oorlog' bloemist(gast). Hij was ongehuwd. (2)

Oscar was 'soldaat tweede klasse' van de dienstlichting 1913 (stamnummer 108/56989). Hij was ingelijfd bij het 8ste Linieregiment (2de Bataljon, 4de Compagnie). (3 en 4)

Na de mobilisatie (eind juli) waren alle bataljons van het 8ste Linieregiment verenigd in de kazerne van Laken. Ook Oscar was aanwezig. Het 8ste Linieregiment behoorde tot de 4de Legerdivisie. Deze divisie moest de vesting Namen verdedigen. (5)

In de ochtend van 3 augustus kreeg het 8ste Linie het bevel de kazerne te Laken te verlaten om de kantonnementen rond Namen te bemannen. 's Avonds komen ze aan in Rhisnes. Andere gemobiliseerde lichteningen vervoegden hun eenheden op 4 augustus. Op 5 augustus werd het 8ste Linieregiment opgesplitst. Rond middernacht kwam Oscar met zijn 2de Bataljon aan te Seilles-Andenne. Hij bleef er enkele dagen. Op 10 augustus hadden ze de eerste contacten met Duitse cavaleristen die in de streek op verkenning waren. Alle Belgische eenheden trokken terug op de linkeroever van de Maas. 's Anderendaags probeerden de Duitsers tevergeefs een Maasbrug in handen te krijgen. Een patrouille van het 2de Bataljon verraste ter hoogte van Petit-Waret en Bierwart (ten noorden van de Maas in de driehoek Namen, Hannuit, Hoei) een twintigtal Duitse cavaleristen. De ruiters werden verdreven. Op 12 augustus stuurde het 2de Bataljon vanuit Andenne-Seilles verkenners naar Haspengouw en in de Condroz. Of Oscar ook bij deze verkenners hoorde, kon niet worden achterhaald. (5)

De relatieve rust van 13 augustus stond in contrast met de op 14 augustus bekomen inlichtingen over de Duitse troepenbewegingen. De situatie werd onhoudbaar. Het opperbevel besliste terug te trekken en de Maasbruggen te Hoei te laten springen. Eén ervan was de spoorwegbrug. Het 2de Bataljon bewaakte de volgende dagen de Maasbrug te Seilles. De Duitsers namen Hoei in op 16 augustus. Berichten over intense Duitse troepenbewegingen zorgden voor onrust. Op 19 augustus vielen de Duitsers aan met 90000 man en 400 vuurmonden. De ferme Duitse vooruitgang ten noorden van de Maas bracht de 8ste Brigade (waar het 8ste Linieregiment een deel van was) in een zeer kritieke positie. Alle Belgische eenheden kregen bevel tot terugtrekking binnen de fortengordel. Rond 17.00 u. nam het 2de Bataljon stellingen in te Haie-Monet om aan de noordkant de omgeving van de Seilles-tunnel te beschermen. Nadat de tunnel en de brug gedynamiteerd waren, plooiden het 2de Bataljon rond 20.00 u. terug op Vézin. (5)

ANDENNE - Pont sur la Meuse, reliant Andenne et Seilles, détruit en 1914.



Maasbrug tussen Seilles en Andenne (6)

Bij zonsopgang van 20 augustus verpletterde de Duitse aanval de vooruitgeschoven Belgische troepen. Het volledige 8ste Linieregiment werd als algemene reserve in Namen gehouden. Op 21 augustus moest het 2de Bataljon (en dus ook Oscar) als versterking vertrekken. Rond 18.30 u. namen ze de posities in op de weg naar Hannuit op de bosrand ten

noorden van het Bos van Long Sart (ten noordoosten van Bouge). 's Anderendaags (22 augustus) moesten ze weer naar een andere bedreigde plaats vertrekken. Rond 23.00 u. kwamen ze aan in Boninne waar ze de restanten van Franse infanteriebataljons moesten vervangen. De mars was pijnlijk: de weg was vervormd door de bombardementen en alle huizen brandden. Oscar trok met zijn compagnie naar het Bois de la Baigneuse. De felle bombardementen gingen de hele nacht door. De nacht werd opgeklaard door vuurpijlen en de branden in Boninne. De laatste reserve werd in stelling gebracht: 14000 Belgische soldaten met 27 stukken geschut stonden tegenover 70000 Duitse soldaten met 300 stukken geschut. De algemene situatie was zeer hachelijk. (5)

Situatie in het noordoosten van Namen (7)

Op 23 augustus marcheerde de Duitse infanterie in de richting van Bouge en Boninne. Ze wilden de Belgen in de rug aanvallen. In de loop van de voormiddag trokken de Belgen zich al vechtend terug. Tijdens deze gevechten sneuvelde Oscar. Het Belgisch leger gaf Namen op en de stad werd door de Duitse troepen bezet. (5)



Oscar kreeg geen frontstrepen toegekend (3). Omdat er geen overlijdensakte werd opgesteld sprak de Rechtbank van Eerste Aanleg op 2 juli 1924 een vonnis op rekwes uit dat het 'volgens bijgaande stukken het voor vaststaand dient gehouden dat 'Oscar Emiel Bruynsteen sneuvelde te Boninne op 23 augustus 1914' (8). Zijn begraafplaats is onbekend.



De kerk van Boninne: beschadigd door Duitse beschietingen (9)

Gedachtenisprentje van Oscar (10)

O almachtige Opperheer, wien het behaagde mij ten offer te vragen voor het heil des Lands, ontvang mijne Ziel in genade!

✠

BID VOOR DE ZIEL
van
Oscar-Emile BRUYNSTEEN
Soldaat bij het 8e Linieregiment.
Zoon van
Charles & Maria Van Hoorelbeke
Geboren te Heusden, den 15 Februari 1893 en
gevallen op het veld van eer voor het Vaderland te
Bonnines (Namen) den 23 d.r Oogstmaand 1914.

—•••••—

De vrengde onzer harten is verdwenen, onze voldoening in rouw veranderd. Aan 's Heeren besluiten onderwerpen wij ons ootmoedig: God gaf, God nam, de naam des Heeren zij gebenedijd!

Lieve Ouders, ik sterf voor het Vaderland maar mijne liefde tot U sterft niet; ik zal U in den hemel beminnen gelijk ik U op aarde bemind heb. Dank voor de Christelijke opvoeding die gij mij gegeven hebt; dank voor al de zorgen die gij voor mij gehad hebt; nooit zal ik U vergeten voor den Heer.

Gij, quurbare Broeders en Zusters, bidt voor mij, Eens zien wij elkander terug voor altijd in den hemel

GEBED.

O Jesus, die stervend aan het Kruis hangt, terwijl uit uwe wonden de zaligmaking der menschen nederruipt; wij bidden en smeeken U: laat uit de bloedige wonden van uw Goddelijk Hart, eenige druppelen vallen op de Ziel van ons duurbaar kind Oscar en op de Zielen der menigvuldige helden, die hun bloed zoo heldhaftig offerden voor ons allen. Zilver ze door de kracht van uw kostbaar Bloed en neem ze allen op in uwen vaderlijken Schoot.
(uit den Kruisw. voor de slachtof. van den Oorlog)
300 d. a.

R. I. P.

Dr.P.De Wilde, Heusden.

Noten

- ¹ Burgerlijke Stand Heusden, Geboorteakte 1893/14, Gemeentelijk Archief Destelbergen
- ² Bevolkingsregister Heusden 1910-1920, boekdeel 4 f° 29, Gemeentelijk Archief Destelbergen
- ³ DHRG - HRA-E/N Arch. Evere, dossiernummer 3195587
- ⁴ Fiche Dienst Oorlogsgraven (<http://files.warveterans.be/pdf/A7/3376.PDF> - geraadpleegd op 8 april 2017)
- ⁵ Voilà les 8eme, 28eme de Ligne et 8eme de Forteresse pendant la guerre 1914 – 1918, Koninklijk Legermuseum, Au-9358
- ⁶ Universiteitsbibliotheek Gent (rug01:001207413)
- ⁷ La Belgique et la Guerre III, Les opérations militaires. Koninklijk Legermuseum Brussel
- ⁸ Burgerlijke Stand Heusden, Overlijdensakte 1924/27, Gemeentelijk Archief Destelbergen
- ⁹ Onbekende verzameling
(<http://img147.imageshack.us/img147/3681/boninnewk2.jpg>). Geraadpleegd op 14 december 2014.
- ¹⁰ Verzameling van de heer Gaston Raman, Heusden (Destelbergen)